

Değerli meslektaşlarımız,

Küresel ölçekte yaşanan son krizle geçen bir yılı tamamladık.. 2008'in Ekim-Kasım aylarında başlayan ve devam eden krizde ülkemizde de yüzbinlerce çalışan işlerini kaybetti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayında işsizlik oranının %13,4 olduğunu, geçen yılın aynı döneminde bu oranın %10,2 olduğunu açıkladı. DİSK'in araştırmalarında da işsizlik oranının, iş bulmaktan umudunu kesmiş iş ancak başvurusu yapmayan kesimleri de kapsadığı zaman bu oranının % 20,6 olduğu, toplam 5 milyon 500 bin işsiz olduğu açıklandı. İşsizlik oranlarında bu dramatik artışlara karşın bugün ve yakın gelecek açısından çözüm yolunda! umutlu bir tablonun ortaya çıktığını söylemek mümkün gözüküyor. AKP Hükümetinin Eylül ayında kamuoyuna açıkladığı orta vadeli ekonomik programında; kamu harcamalarının ve sağlık harcamalarının kısıtlanması, özelleştirmelerin sürdürülmesi, ekonominin rekabet gücünü ve esnekliğini artırmak için yapısal reformları! öngören düzenlemeler yer aldı. Hükümetin 2011-2012 için açıkladığı bu programda işsiz, dar gelirli kesimler için değişen bir şeyin olmadığı; herhangi bir önlem alınmadığı, bilinen, uygulanan ekonomik kararların sürdürüleceği görülüyor.

İstanbul Sanayi Odası (ISO)'nun 500 büyük sanayi kuruluşu 2008 raporu, kriz nedeniyle işten çıkış yapan, işçi ücretlerini düşüren firmaların karlarını bir önceki yıla göre arttırdıklarını gösteriyor. Örneğin ERDEMİR kriz nedeniyle ya tensikat ya ücrette indirim şartını getirip sonuçta ücretleri % 35 oranında düşürürken Sanayi Raporu'nda sıralamadaki yeri bir önceki yıla göre 2 basamak yükselip 6.lıktan 4.lüğe çıkıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK)'nın finansal piyasalar raporu kriz ortamlarında kimlerin mağdur, kimlerin karlı olduğunun açık göstergesi oldu. 2009'un ikinci çeyreğinde bankaların net karı önceki yılın (2008'in) aynı dönemine göre % 33 artıyor ve 11 milyar TL'ye ulaşıyor, faiz gelirleri ise 5,3 milyar TL. artıyor. Finans Piyasalar Raporu'nda Merkez Bankası'ndan ucuza alınan kredilerin bireysel tüketicilere, ticari kuruluşlara aktararak faiz gelirlerini arttırdıkları bu faiz gelirlerindeki artışın %49'lara ulaştığı görülüyor.

Türk-İş'in Aralık ayında 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırındaki yaşamını sürdürme maliyetinin 2 bin 588 TL. olarak açıkladığı, TÜİK verilerine göre 17.9 milyon insanımızın yoksul olduğunun belirtildiği bir dönemde Kamu çalışanlarının hükümetle toplu görüşme süreci başlamıştı. KESK'in toplu görüşmelerin anlamsızlığını vurguladığı ve çekildiği süreçte hükümet, 2010 yılı için kamu çalışanlarına ilk 6 ay % 2, ikinci 6 ay için % 2 ücret zammı önerdi. Bütçe

görüşmelerinde öngörülen artışlar % 2,5, % 2,5 oldu. KESK'in ve Türk Kamu-Sen'in katıldığı, bizimde desteklediğimiz toplu sözleşme ve insanca bir yaşam hakkı için grev eylemine binlerce kamu çalışanı katıldı. AKP hükümeti kamu çalışanlarının ekonomik demokratik hak taleplerini görmezden gelirken, tehditler savurup, otoriter baskıcı anlayışlarını açığa çıkardılar.

Yükselen işsizlik rakamları karşısında egemen çevreler işsizliğin nedenini ya krizin sonuçlarına, ya da işçinin/işçilerin niteliklerine bağlıyor. İşsizliğin nedeni işçinin kendi suçuymuş gibi ortaya konuyor, işçi üzerinde işe yaramazlık duygusu yaratma sermayenin ideolojik saldırılarından birisi olarak ortaya çıkıyor.

Sistem işsizlik olgusunu da meta haline getiriyor. 2008'de başlayan "işsizlik teminatlı hayat sigortası"nda talep patlaması yaşanıyor. İnsanları işsiz bırakan, gelecek kaygısını sürekli canlı tutan, bireyselliği besleyen kapitalizm yabancılaşma ve çürümeyi de inanılmaz boyutlarda arttırmaya devam ediyor.

Tüm bu yaşanan süreçte meslektaşlarımız da bu olumsuzluktan etkilenerek işinden olmuş; kriz, iş alanlarımızın daralmasına yol açmıştır. Eğitim-insan gücü-istihdam dengesinin kurulmadığı, üretime, yatırıma ve sanayileşmeye dayalı politikalar yerine, plansızlık ve rant ekonomisinin tercih edilmesinin sonucunda jeoloji mühendislerinin de çalışma alanları daraltılmış, işsizlik artmış, bilimi ve teknolojiyi göz ardı eden bir ülkede mühendisler de gözden çıkarılmıştır.

Değerli meslektaşlar,

Çevresel felaketlerin sıradan hale geldiği, ekosistemin var olan üretim tüketim anlayışı karşısında SOS verdiği koşullarda yaşıyoruz.

Eylül ayında özellikle Trakya ve İstanbul da yaşanan sel felaketleri ve yaşanan ölümler, kar ve rant egemenliğindeki çarpık şehirleşmenin acı sonuçlarını bizlere tekrar hatırlattı. Bilimi ve mühendisliği, insanı yok sayan, kar ve rant ilişkilerinin içselleştirildiği bu ekonomik yapı ve ilişkilerle yüzleşmeden, sorgulamadan sağlıklı bir kentleşmeyi sağlamakta mümkün gözüküyor.

Değerli meslektaşlar,

25 yıldır yaşanan çatışma ortamının barışa dönüşmesi konusunda toplumsal beklentiler AKP'nin Kürt açılımı olarak ortaya koyduğu çıkışla yeniden yeşerdi. AKP'inde henüz tam olarak ifadelendiremediği, daha sonra demokratik açılıma çevirdiği süreç Türkiye toplumunu ve siyaset sahnesini sarsmaya devam ediyor. Ergenekon soruşturması kapsamında gündeme gelen doğu, güneydoğu da yaşanan olaylar 25 yıldır sürdürülen savaşın nasıl kirli bir savaş olduğunu delilleriyle ortaya koyuyor. Anayasa Mahkemesi'nin, partileri kapatma kararı, Türkiye siyasetinin ve egemenlerinin çıkmazına işaret etmektedir.

Kürt sorununda Kürtlerin taleplerini yok saymayı içeren taktiksel çıkışlar yerine taleplerin karşılanmasına yönelik açılımlara ihtiyaç olduğu, bunun Türkiye'nin de demokratikleşmesine katkı koyacağı artık daha net anlaşılır oldu.

Ancak, basta Anayasa olmak üzere antidemokratik yasaları değiştirip, demokratik dönüşümü gerçekleştirmek, onurlu ve adil bir barışı sağlayacak bir surece girmek ve gönüllü birlikteliği zedelemeyecek bir ortamı yaratmak için, toplumun, emek hareketinin, demokratların, solcuların ve liberallerin önemli bir kesimi gerekli irade ve olumlu yanıtı verememişlerdir. Oysa tüm Türkiye'yi kucaklayacak, en geniş toplumsal kesimleri içine alacak bir muhalefet hareketinin gerekliliğine ihtiyaç duyulan bir dönemden geçiyoruz. Şovenizmi tırmandıracak, halklar arasında çatışmaya yol açabilecek davranışlar, politikalar yerine, hiç kimsenin dini, dili, etnik kökeni veya cinsel kimliği nedeniyle dışlanmayacağı ama imtiyaz da görmeyeceği adil, eşit, barışçı, sosyal ve demokratik bir ülkenin; özetle gerçek anlamda demokratik bir Cumhuriyet'in herkesin, ama herkesin yararına olduğunu belirtmek istiyoruz.